

Strengt Fortroligt

RESUME

af Undersøgelsen, der er foretaget i Anledning af Drabet den 19/9-43 paa tysk Underofficer, Karl Aesemann.

ooo000ooo

Søndag den 19 September 1943 Kl. 21,10 blev tysk Underofficer, Karl Aesemann, skudt i Odense paa Hjørnet af Vestergade og Mageløs.

Den dræbte fandtes liggende i Kørebanens Forgængerovergang omtrent ved Fortovskanten ud for Jens Kjædsens Forretning, altsaa lidt inde i Mageløs.

Projektilet var gaaet gennem hans Legeme, hvorefter det var gaaet gennem Ruden til Koloniallageret "Sct Knud", der er beliggende i Kælderen paa det modsatte Gadehjørne. Her var det efter at være gaaet gennem Ruden, slaætt mod Beholderen paa en inden for Ruden staaende Kaffemølle.

Paa Grundlag af Anslagsstedet paa Kaffemøllen og Hullet i Ruden kunde Teknisk Afdeling konstatere, at den Person, der havde af-fyret Skuddet, havde staaet ud for eller inde i en Fordybning ved Indgangen til Jens Kjeldsens Forretning.

Patronhylstret blev fundet i Nærheden af dette Sted, og Pro-jektilet blev fundet i Koloniallageret "Sct Knud". Det viste sig at være en dansk Patron. (Nærmere herom senere)

De første civile Personer, der kom til Stedet, var en Vulka-nisør, Villy Rasmussen Skov, Munkerisvej 8-1', Odense og Servitrice, Frk. Katrine Jensen, Klostervej 21-4', Odense. Disse to Personer fulgtes med hinanden og kom tilstede straks efter, at Skuddet var afgivet, og de var de første civile, der ydede Soldaten Hjælp. De saa ingen civile paa Gerningstedet, men kun tyske Soldater. Skov hævder, at de tyske Soldater var paa Stedet, han og Frk. Jensen kom dertil, medens Frk. Jensen forklarer, at der slet ingen var paa sel-ve Gerningsstedet, da de kom til dette, og at de tyske Soldater saa-ledes kom til Stedet efter hende og Skov.

Den 22/9 fandtes et Vidne, Ellen Margrthe Rasmussen (Norenbro 13/3-26), boende Vindegade 70. Hun forklarede, at hun den paagælden-de Aften havde været i Biografteatret, og paa Vejen fra dette til hendes Hjem var hun kommet forbi Gerningstedet i det Øjeblik, da -

Skuddet blev affyret, og hun erklærer meget bestemt, at Skuddet kom fra to tyske Soldater, der stod i den fornævnte Fordybning foran Jens Kjeldsens Forretning. Hun erklærer, at hun endda kunde se, at den ene Soldat havde Kasket paa, medens den anden havde Skraahue. Videre siger hun, at begge Soldaterne forsvandt om Hjørnet af Mageløs og Vestergade og løb ad Vestergade mod Kasernen, men hun kunde dog kun se dem, da de løb fra Fordybningen ved Indgangen til Jens Kjeldsens Forretning og indtil de naaede at dreje om Hjørnet, altsaa kun nogle faa Meter. Hun har saaledes ikke kunnet se, hvorvidt de fortsatte ud ad Vestergade eller ej, men hun saa dem som nævnt staa i den omtalte Fordybning, da de affyrede Skuddet.

Hun forklarede ligeledes, at hun saa den tyske Soldat blive truffet og falde, men det saa for hende ud, som dette var en civil Person. Hun havde saaledes faaet det Indtryk, at det var en tysk Soldat, der havde skudt en civil Person.

Den paagældende Fordybning foran Jens Kjeldsens Forretning er om Aftenen og Natten oplyst af en delvis blaalakeret elektrisk Pære, der udover at oplyse Fordybningen ogsaa kaster et dæmpet Skær ud over Fortovet. Denne Pære har oprindeligt været helt blaalakeret i Anledning af Mørklægningsbestemmelserne, men det viste sig nu, at en Del af Lakken var skrabet af, saaledes at den gav stærkere Lys end en Pære af tilsvarende Lysstyrke, der er blaalakeret over det hele.

Der er saaledes formentlig intet til Hinder for, at Ellen Rasmussen i Lyset fra denne Pære kan have set, at Skuddet kom fra 2 tyske Soldater, og naar hun har antaget den dræbte for en Civil Person, kan dette ligge deri, at han befandt sig ude paa Kørebanen, hvor han ikke var belyst af den paagældende Pære. Det var ret mørkt uden for Lysfeltet.

Den 23/9 blev forsøgt en Demonstration paa Stedet for at faa Klarhed over, hvad der kunde ses fra det Sted, hvor Ellen Rasmussen havde iagttaget Hændelsen, men der indtraf det Uheld, at den paagældende elektriske Pære netop tidligere denne Aften var brændt over. En ny Pære af tilsvarende Lysstyrke blev skaffet tilveje, men denne var blaalakeret overalt og gav saaledes et mindre Lys end den oprindelige Pære, hvorfor Demonstrationen maatte opgives, og den blev ikke gentaget, idet der vanskeligt kunde foretages en tilsvarende Af-

skrabning af Lakken paa en ny Pære som paa den gamle.

Ellen Rasmussen forklarede i øvrigt, at hun havde været i Paladsteatret, og der havde hun truffet en hende ubekendt ung Mand, som efter Forestillingen havde fulgt et Stykke paa Vej mod hendes Bopæl, og at hun var sammen med denne Person, da de passerede Gerningsstedet, saaledes at han ogsaa havde set Hændelsen. Hun kendte som nævnt ikke Personen, men han havde fortalt hende, at han var Maskinarbejder og hed Holger Sørensen, men han havde ikke talt om, hvor han boede, og nogen Garanti for, at Navnet var rigtigt, var der ikke.

Denne Person blev energisk eftersøgt. Samtlige Personer med Efternavn Sørensen og i hvis Fornavne Navnet Holger forekom, blev udfundet dels i Odense Folkeregister, dels i O.Reg. og dels i Folkeregistrene i de tilstødende Kommuner, og de blev alle afhørt, hvorved blev godtgjort, at ingen af dem havde været i Selskab med Ellen Rasmussen.

Samme Dag, 22/9, afhørtes en Snedkermester Hans Peter Kortermann, 61 Aar gl. Han forklarede, at han paa Cykel var passeret forbi Gerningsstedet, lige før Skuddet faldt. Han hørte Skuddet, og straks efter, at dette var faldet, kørte en anden Cyklist op paa Siden af ham og henvendte sig til ham med de Ord: "Ved De hvad? De skød en Mand der henne paa Hjørnet. Der kom 3 Tyskere, og den ene tog en Revolver op og skød en af de andre." Da Kortermann dertil bemærkede, at det kunde ikke passe, fordi han mente, Tyskerne ikke skød paa hinanden, svarede Cyklisten: "Jo det mener jeg da."

Hvem denne Cyklist er, vides ikke. Der kunde ikke faas noget Signalement af ham eller noget andet, der kunde danne Grundlag for en Eftersøgning, men saavel han som den af Ellen Rasmussen omtalte Holger Sørensen blev i alle de lokale Blade opfordret til at henvende sig til Kriminalpolitiet for at afgive Vidneforklaring, men endnu har ingen af dem meldt sig, uagtet det blev stærkt betonet i Bladene, at der ikke forelaa Mistanke mod nogen af dem.

Den dræbte er skudt bagfra med et 9 mm Projektil, der iflg. Erklæring af af 22/9-43 fra Teknisk Afdeling i Odense passer til dansk Maskinpistol, finsk Maskinpistol, den tyske automatiske Haandpistol "Parabellum" samt vistnok til en tysk Maskinpistol af

af ældre Aargang.

Den danske Maskinpistol er et Vaaben omtrent som en Karabin, vel noget kortere, men noget tungere, hvorfor det maa forekomme usandsynligt, at Gerningsmanden har kunnet færdes med et saadant Vaaben uset, men dette er altsaa det eneste danske Vaaben, hvortil Patronen passer.

Teknisk Afdeling har mundtligt udtalt, at der er størst Sandsynlighed for, at Projektilet er affyret med en "Parabellum-Pistol", og saadanne gaar, saavidt vides, mange Tyskere med, medens de er yderst sjældne her i Landet. (Ikke anført i Erklæringen)

Skuddet er gaaet ind i Ryggen paa den dræbte umiddelbart til højre for Rygsøjlen ca 8 cm under Frakkekraven, og det er gaaet ud i venstre Side af Brystet 1 cm under Vinklen mellem Jakkens Revers og Krave.

Projektilet var ved Anslaget mod Butiksruden blevet delt i 2 Stykker, idet Metalkapslen var slaaet af Blykernen, og det var denne sidste, der var slaaet mod Kaffemøllen. Metalkapslen fandtes først den 24/9 i samme Butik. Metalkapslen viste saa tydelige Detailler i Riffelgangene, at Teknisk Afdeling i en supplerende Erklæring udtalte, at det maatte formodes, at Skydevaabnet, hvormed det var udskudt, vilde kunne identificeres derefter.

Patronhylstret er i Bunden mrkt. med en Kongekrone 1942 og Bogstaverne H.A., hvorefter fremgaar, at Patronen er dansk og fremstillet paa Hærens Ammunitionsarsenal i 1942. Det kan saaledes ikke bestrides, at Patronen er dansk, men der synes ikke at være megen Sandsynlighed for, at der er anvendt et dansk Vaaben; snarere den tyske "Parabellum" Pistol, der, naar den bruges, holdes paa samme Maade som en almindelig Pistol, medens den danske Maskinpistol ikke kan holdes med en Haand.